



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Omdat het gelukkig regelmatig is gaan regenen groeit het weer volop in het park. **DE BLOEMENWEIDE** waar extra was gezaaid in het voorjaar staat er prachtig bij. Door de vele bloemen is het een drukte van belang met vlinders, bijen en hommels. Die laatsten vliegen elkaar soms van de bloemen af. Door het groeizame weer waren er weer veel jonge Esdoornscheuten te verwijderen en ook de Braam is hier en daar weer flink aan het groeien. Vooral op plaatsen waar we in het najaar gaan planten hebben we het goed aangepakt.

Dan nu **HET GROTE GEHEIM** van het park: In maart is er in de Hazelaar op heideheuvel een koppel Sperwers een nest gaan bouwen! Dat was toen nog goed zichtbaar omdat er nog geen blad aan de boom zat. We zijn er blij mee omdat dit aantoont hoe natuurlijk ons park is. Daar hebben we dus niets over





geschreven om te voorkomen dat iedereen kwam kijken en dit de Sperwers mogelijk zou afschrikken. Tineke had het ontdekt en sommige vogelspotters die regelmatig in het park komen ook. Blijkbaar hadden die Sperwers het bij ons naar goed hun zin. Ook omdat we regelmatig de restanten aantreffen van geslagen Mussen, Vinken en Mezen door een Sperwer. Die staan namelijk op het menu van die vogels. De verkering is aanbelevend met dat koppel en in mei ontdekte Tineke jongen in het nest. We weten niet of het er 2 of 3 waren. Natuurlijk werd er hierover weer niets geschreven in het maandverslag. Nu is het juli en zijn ze uitgevlogen dus mag nu het.

Op deze pagina een paar schitterende foto's die een fotomaatje van Tineke, **Thea de Rooij** met veel geduld heeft gemaakt.



We hadden gemerkt dat de vaste middagbezoekers de laatste tijd niet meer naar het park kwamen. Desgevraagd vertelden ze dat er in de middag **VAAK VREEMDE FIGUREN** in het park op een bankje zaten bier te drinken. Ook is er soms schooljeugd aanwezig die wiet aan het roken is.

Laatst hadden wat jongelui zich kennelijk verveeld: ze hebben toen in de winkel van het Kruidvat condooms gekocht en die hier en daar in het Heempark opgehangen. Ze vonden dat een grapje maar wij niet! Om deze redenen en ook ten behoeve van de veiligheid hebben we alle drie de banken verwijderd zodat er niet meer in het park gezeten kan worden. Hopelijk beperkt dit de overlast. Bovendien zijn er vlak buiten het park voldoende bankjes, maar daar zit men meer in het zicht zodat er dan misschien niet zo snel rottigheid uitgehaald zal worden.



IJSVOGEL

Tineke is soms vroeg in het park in de hoop iets bijzonders te kunnen fotograferen. Deze keer was ze er al om 9 uur en gewapend met een flinke telelens nam ze op een stoeltje een positie in met zicht op de oever waar ze voorheen een **IJSVOGEL** had gezien. En haar geduld werd beloond: ze maakte een beauty van een foto !! De vogel had zelfs een visje in z'n bek.

Omdat het gras flink was gegroeid werd het hoog tijd de **GRASPADEN** naar en langs de vijver te maaien. Er kwam flink wat af dus was het nodig. Nico en Sjef hebben in het bos naast de vijver flink wat **SCHEUTEN VAN DE ESDOORN** verwijderd. Dat hadden we jaren geleden op die plaats ook al eens gedaan. Dat was nodig omdat daar blad was verwijderd en dan grijpen die Esdoornzaadjes

Behalve de bankjes hebben we ook de **PRULLENBAKKEN** verwijderd, zodat er hopelijk niets geconsumeerd gaat worden en er minder troep achterblijft omdat je er niet meer kunt zitten. Nu maar hopen dat als mensen komen picknicken in het gras men hun rommel meeneemt. De gemeente heeft de prullenbakken meegenomen en ook het betonnen bankje dat bij de vijver stond. Dat bankje was trouwens aan één zijde al kapot, hoe men dat voor elkaar heeft gekregen is een raadsel.



hun kans. Sindsdien verwijderen we daar geen blad meer, maar toch was een aantal dappere zaadjes er in geslaagd daar te gaan groeien.

Piet is er ook weer regelmatig en houdt de uitgroei van **SCHEUTEN** aan de afgezaagde bomen in de gaten. Als dat niet zo nu dan wordt afgeknipt groeit dat zo weer dicht en we willen het juist open houden om andere planten en kruiden een kans te geven.

Tryntsje en Anne hebben de **KRUIDENTUIN** gewied. Doordat het regelmatig heeft geregend groeide daar ook weer volop onkruid. Verder hebben ze het gemaaide gras op het pad rond de vijver opgeruimd en de gaten die ontstaan waren na het verwijderen van de prullenbakken en bankjes opgevuld. Het zijn energieke dames die niet wijken voor een beetje zwaar werk.

De dode boom die we laatst ontdekten is omgezaagd tot ruim een meter hoogte. Daar kunnen de Spechten op gaan zitten hakken op zoek naar iets lekkers. De dode boom die langs het pad lag is nu ook kort gezaagd. Het hout hebben we laten liggen wellicht kan iemand dat nog gebruiken.



TROSGLIDKRUID

Rein en Sjef hebben weer een flink stuk opgeschoond waar **JONGE ESDOORN** aan het groeien was. Dit zijn van die zomerkarweitjes die er voor zorgen dat ons park niet verwildert. Dat was het ook het geval in het



WATERJUFFER

gedeelte naast de kruidentuin. Daar zijn een paar jaar geleden bomen omgezaagd om op die plek meer licht te krijgen. Dat was aardig gelukt en de mooiste kruiden en bloemen groeiden daar. We hebben er vorig jaar





BRUINE KIKKER SLECHTS ENKELE CM GROOT

niet naar om gekeken en prompt staat het daar vol met Braamstruiken en Brandnetels tot wel 2 meter hoog. Tryntsje, Anne, Joop en Ruud zijn daar aan de slag gegaan om het op te schonen. Het is een heel gevecht geworden om dit verwijderen. Daarbij ontdekten ze nog een vers gegraven **HOL** zo groot dat het van een vos zou kunnen zijn. Het is nu weer voor driekwart schoon.



foto's Rein Heessels

Op de één na laatste dag van juli kwam er een groep op excursie van de **ZOMER-SCHOOL UIT VUGHT**. Jan zou ze rondleiden maar hij had een ongeluk met zijn scooter gehad, het was redelijk goed afgelopen met wat schaafwonden en een paar hechtingen. Hij was er wel maar kon niet goed lopen. Daarom deed Joop de uitleg in het park en Jan vertelde daarna zittend nog wat over het park. Tijdens de rondleiding ontdekte Joop in de buurt van de vijver de Grote Pimpernel. Dat is de waardplant van de zeldzame Pimpernel Blauwtje vlinder. De bezoekers waren verbaasd over wat er allemaal te zien was. Zo krijgen we ook in Vught naamsbekendheid.

GROTE PIMPERNEL



BOOMBLAUWTJE



Tekst: Joop Neefs
Foto's en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid