



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Ondanks het wisselvallige weer met af en toe een beetje regen hebben we toch op de eerste werkmiddag van deze maand gewerkt. De **BALKMAAIER** was weer gerepareerd met een nieuwe binnenband dus er kon verder gemaaid worden. Helaas niet aan de linkerkant van de vijver omdat het daar te nat was van de vele regen de laatste dagen. Wel de helling aan de andere kant, en dat is toch ook wel een flink stuk. Joop maaide en Tryntsje, Louis, Jan en Ruud hebben het maaisel direct afgevoerd. Er groeide daar een flinke Braamstruik, die kun je wel afmaaien, maar dan komt 'ie net zo hard weer terug. Anne heeft de struik met veel energie met wortel en tak verwijderd. Vanwege de regen tijdens de pauze hebben we weer eens gebruik gemaakt van de tent. Die is zo groot dat we er met redelijke tussenruimte konden zitten. Nico en Sjef waren verder gegaan met de nestkastjes schoon maken.



De tweede werkmiddag was het droog en was het linker gedeelte naast de vijver wat droger zodat dit ook afgemaaid kon worden. Helaas liep er een wiel van de maaier af omdat de borgpen eruit was gegaan. Met een stukje draadeind en een paar moeren was dat ook weer opgelost. Inventiviteit loont de moeite! Links van het pad naar de kruidentuin moest ook gemaaid worden maar daar staat veel Braam. Anne is daar-

mee aan de slag gegaan. De bramen werden in het verleden altijd goed onder controle gehouden door Wim van Sleuwen. Helaas is sinds hij is gestopt de bramengroei weer flink toegenomen. Met Anne heeft hij een waardige opvolgster, met speciale handschoenen en een spitschop gaat zij die nu regelmatig te lijf. De maaier begon tegen het eind van de middag weer kuren te krijgen omdat het brandstof-lucht gedeelte



los zat van de motor. Dan krijgt hij zogenaamde valse lucht en begint 'ie te sputteren.

Omdat er nog veel maaiwerk was hebben we bij wijze van uitzondering de donderdagmiddag daarna ook nog gewerkt. Rein, Sjef, Nico en Joop waren aanwezig. Joop had andere bouten gehaald om de maaier te repareren. Dat ging een halfuurtje goed totdat de maaier weer kuren kreeg. Waarschijnlijk is de schroefdraad in de motor uit gelubberd zodat het brandstof-lucht gedeelte niet meer goed vast te zetten is.

Na 7 jaar trouwe dienst zullen we afscheid moeten gaan nemen van de maaier die al op leeftijd was toen we die via Marktplaats in Friesland van een boer overnamen. Er zou dus een nieuwe moeten komen. Dus hebben we de centjes geteld en overleg binnen het bestuur gedaan om een nieuwe maaier aan te schaffen. Daar hebben we toe besloten en Joop is naar Erp gereden om bij BLC Tools een nieuwe Lazer Bilama te kopen. Deze heeft naar 2 kanten bewegende snijmesses en glijsteunen waardoor de messen op hoogte afgesteld kunnen worden. Dat was bij de oude maaier niet mogelijk zodat die een spoor in de grond trok en de messen af en toe in een molshoop terecht kwamen. Zo beschadigden we de ondergrond.



Nu zullen de wortels van het gras en de kruiden meer ontzien worden. Met behulp van Louis kon de maaier uit de auto worden gehaald en in de container gezet.



Nico en Sjef zijn verder gegaan met de **NESTKASTEN** schoon te maken, maar hebben tevens nieuwe nestkasten opgehangen en niet alleen voor de Mezen. De Spechtennestkast die door Louis was gemaakt is door Nico voorzien van een klep aan de voorkant waardoor die goed schoon te maken is. Daarnaast heeft Nico ook nog andere nestkasten gemaakt met een grotere opening zodat de grotere vogels ook bij ons kunnen logeren. Over logeren gesproken, tijdens het schoonmaken ontdekte Nico en Sjef dat 70% bewoond is geweest! Totaal zijn er 35 nestkasten schoongemaakt waarvan 25 voor de Koolmezen, 5 voor de Boomklevers, 3 voor de Pimpelmezen en 2 voor de Uilen of Duiven. Ons park is blijkbaar erg aantrekkelijk. Waarschijnlijk door de vele



bloemen en kruiden die insecten aantrekken en die op hun beurt op het menu van allerlei vogels staan.

De derde werkdag regende het in de ochtend maar in de middag werd het droog en konden we werken. Natuurlijk werd de nieuwe maaier direct uitgetest en dat ging prima. Ondanks dat het een beetje nat was zijn we verder gegaan op de heideheuvel. Vanwege de afstand houders (Nee hoeft geen 1.5 m te zijn;)) onder de messen werd alles netjes afgemaaid. Dat ging zo voo-
spoedig dat driekwart van de heuvel op één middag afgemaaid kon worden. Joop maaide en Rein, Jan, Louis en Tryntsje harkten het bij elkaar en voerde het direct af.

De **DROOGTE** van afgelopen zomer laat zich nog steeds gelden. Als je met een spade in de grond iets uitsteekt zit daar 5 centimeter vochtige grond aan en de rest is kurkdroog. Dat is ook de reden dat er zo weinig paddenstoelen te vinden zijn. Het zal nog heel wat moeten regenen om de bodem weer vochtig te krijgen. Als we in november gaan planten zullen we dan ook flink wat water moeten



gaan gebruiken.

Eind oktober was het zover; het **FOTOBOEK** dat Tineke had samengesteld uit de vele mooie foto's die ze heeft gemaakt in het park was klaar bij de drukker. Voor haar was het een spannend moment toen er 15 dozen met boeken werden bezorgd. Hoe zou het boek er uit zien ? Natuurlijk wist ze dat op scherm, maar hoe ziet het er in het echt uit op het formaat 30x30 cm ? Nou dat is boven verwachting!!

Het is een prachtig boek geworden met (bijna) alles wat er te zien is in het park, maar ook wat er gedaan wordt. Gerangschikt per onderwerp maar ook op seizoen. Voor een natuurliefhebber ontroerend mooi. Onze vrijwilligers zullen er blij mee zijn. Maar niet alleen de vrijwilligers. We willen het ook aan de burgemeester aanbieden omdat het park immers eigendom van de gemeente is. Bovendien kregen we een flinke bijdrage van de gemeente vanwege ons 60-jarig jubileum en voor het boek. Het is ook **TE KOOP** voor de prijs van €10. Dat is het dubbel en dwars waard. Het boek is gebonden met een formaat van 30x30 cm heeft een harde kaft en telt 48 pagina's. Het is ook uitermate geschikt als geschenk. Het is te bestellen via



ons mailadres secretariaat@heempark-den-bosch-zuid. Dit is ook terug te vinden is op onze website. U kunt ook €10 overmaken op ons bankrekeningnummer NL 34 INGB 0006 5552 50 onder vermelding van Jubileum Fotoboek. Het boek kan daarna op de eerstvolgende woensdagmiddag in het park worden opgehaald, tenzij u dat anders aangeeft. Niet te lang wachten want de boeken zijn gedrukt in een beperkte oplage.

Op laatste werkmiddag mochten we een **NIEUWE VRIJWILLIGER** verwelkomen. Het is Rob Laas, hij woont in de buurt en bezoekt regelmatig ons park. We hebben kennis met hem gemaakt en Rein heeft hem een rondleiding gegeven en hem alle ins en outs over onze Stichting en het park verteld.

Joop is verder gaan maaien links van de vijver langs de bosrand. Het was daar erg nat en de begroeiing hoog. Zo kreeg de nieuwe maaier de vuurproef, maar het ging prima. Tryntsje en Ruud voerden het maaisel af. Na een half uur begon het te regenen maar ze werkten door. Toen begon het opeens harder te plensen en in no time waren ze kletsnat. Ze hebben de strijd toen



maar gestaakt, maar ondertussen is dat deel nu ook gemaaid. Nog één middag maaien en dan is het park winterklaar. Ondertussen beginnen de blaadjes te vallen en dat moet ook

weer van het gras en de paden verwijderd worden, zo blijven we lekker bezig.

*Tekst: Joop Neefs
Foto's en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid*

