



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



DE EIK OP DE HEIDEHEUVEL waarvan er een tak door de Jeneverbes groeide had teveel takken die tot op de grond kwamen. Dat was niet naar onze zin en erg lelijk. Staande op een ladder heeft Joop er een stuk of 10 dikke takken afgezaagd en met Rein, Nico en Louis opgeruimd. Nu ziet de Eik er een stuk mooier uit en is de ruimte onder de boom helemaal vrij. Omdat daar nu licht komt, kan er weer van alles gaan groeien. Als de boom hoger wordt en de stam dikker zal het een prachtig gezicht zijn daar op de heuvel.



Onze dames die van aanpakken weten Anne en Tryntsje zijn verder gegaan met flinke **BRAAMSTRUIKEN VERWIJDEREN** naast de kruidentuin. Het was wederom een heel gevecht. Anne ontdekte tussen de struiken een Wespennest in de grond. Zo'n nest hadden we al een paar keer eerder gehad in de Bloemenweide maar dat was spoedig open

gegraven door een Wespendif. De Wespen hebben er dus van geleerd en zoeken het nu tussen de struiken in de hoop dat hun verblijf niet meer opgemerkt zal worden. We zijn benieuwd en zullen regelmatig gaan kijken of het nest nog ongeschonden is. Op de tweede werkmiddag zijn we verder gegaan met de Braamstruiken verwijderen

naast de kruidentuin en we ontdekten daar nog twee Wespennesten in de grond. Ons park is blijkbaar erg populair bij die beestjes. Geen wonder met al die bloeiende planten. Op de heideheuvel lag nog wat hout van de Eik, dat is door Louis verder opgeruimd.



Onze vrijwilligers zijn over het algemeen niet meer de jongsten maar voelen zich vitaal genoeg om te werken in de natuur. Soms ontvalt ons dan wel eens iemand vanwege ziekte.

Helaas was dat nu met **PIET VIJGENBOOM** het geval. Vorig jaar moest hij een dringende operatie ondergaan en knapte daar goed van op. Toch werd hij niet meer zo fit als hij daarvoor was. Nooit ging hij het zware werk uit de weg. Hij paste helemaal in de groep door zijn gezelligheid. Hij voerde nooit het hoogste woord maar kon rake opmerkingen maken vol humor. Ook was hij er op de destijds beide werkmiddagen. Zelfs als hij op donderdagochtend met vrienden 10 à 15 kilometer in de ochtend had gewandeld kwam hij toch nog werken. Terwijl hij toch al dik in de zeventig was. Het viel hem dan ook zwaar toen hij te horen kreeg dat zijn



PIET VIJGENBOOM

slechte conditie te wijten was aan de vele tumoren in zijn lichaam. Een vechter als hij is ging hij met goede moed de strijd aan en onderging zware chemokuren. Tot onze vreugde knapte hij op en was er een halfjaar later weer bij. Niet voor het hele zware werk maar hij droeg zijn steentje volop bij. Tot een maand of 2 geleden. De laatste keer was hij wat stilletjes en we kregen daarna een bericht van hem dat de tumoren weer terug waren. Ook nu weer ging hij de strijd aan met chemokuren. Helaas heeft dat niet meer geholpen.

Piets overlijden heeft ons flink geraakt en we bewonderen zijn strijdlust, hij was een taaie. Soms ontmoet je wel eens iemand in je leven waarvan je blij bent dat je die hebt leren kennen. Piet is zo iemand. Het werken in het Heempark gaat door, maar het zal anders zijn zonder Piet.



Op de derde werkdag is Nico verder gegaan met de **BLOEMENWEIDE AFMAAIEN**. Alles was nu daar onderhand wel uitgebloeid. We zijn overigens van plan meer zelf te maaien om bepaalde planten die spontaan zijn gaan groeien te ontzien. Zo is er op de heideheuvel Brem gaan groeien en langs de vijver moet de Gagel ontzien worden. Rein en Tryntsje hebben de laaghangende takken van de grote Eik een beetje ingekort zodat ze niet meer op de grond hangen.

De bloemenweide rond de Eik hebben Tryntsje, Louis en Joop op de vierde werkdag ook helemaal afgemaaid en het maaisel afgevoerd. Dat kon omdat de **HERFSTTIJLOOS** was uitgebloeid. Daar heeft Tineke overigens prachtige foto's van gemaakt met behulp van een reflectiescherm. Daar heeft ze even voor op de grond gelegen.

BLAUWE KNOOP



HERFSTTIJLOOS

We waren daarmee precies op tijd omdat het na een lange droge periode in de avond ging regenen. Nico en Sjef zijn weer aan de slag gegaan om de nestkastjes schoon te maken

voor de winter. Behalve nestelen, schuilen vogels daar ook graag in tijdens de winter. Ook Oorwormen vinden de **NESTKASTJES** een mooie plek om in te verblijven. Ze zijn er moeilijk uit te krijgen, maar door inventieve pogingen en de juiste middelen lukt het Nico en Sjef wel.



Er is een vergadering geweest van het bestuur van het Heempark. Daarbij zijn Tineke van Wegberg en Tryntstje van Vessem geïnstalleerd als extra leden. **TINEKE EN TRYNTSJE GAAN HET BESTUUR VERSTERKEN** en zullen zich vooral gaan bezighouden met de website, nieuwsbrief, PR (*Tineke*) en educatie en de contacten met het IVN (*Tryntsje*). Samen onderhouden ze ook nog de facebookpagina. In het verleden had Ben contacten met basisscholen in de buurt, dat willen we herstellen.

Op de laatste werkdag van deze maand zijn we aan de slag gegaan met maaien langs de vijver. Dat viel nog niet mee want het gewas staat daar erg hoog en de grond is een beetje drassig. Toch lukte het een flink deel af te maaien en op te ruimen. Ondanks het feit dat we na een uur maaien een leuke band hadden. Daardoor trok de maaier het niet meer.



Tineke is altijd op zoek naar dingen die de moeite van het fotograferen waard zijn. Daarbij ontdekte ze langs de vijver in de buurt van een grote Berk Vliegenschwammen. Altijd leuk om te zien.

Maar ook een eindje verderop een **KABOUTER??!!** Die heeft iemand op een steen getekend en in een holle ruimte onder in een boom gestopt. Voor de vaste bezoekers onder de lezers, zoek de Kabouter!



*Tekst: Joop Neefs
Foto's en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid*