



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Jan en Joop hebben in het park kennis gemaakt met **Arno Pullens van de gemeente 's-Hertogenbosch**. Hij is de opvolger van Rinus van de Vrie die in het verleden onze contactpersoon was voor de gemeente. Na een rondgang door het park dat hij nog niet kende hebben Jan en Joop een goed gesprek met hem gehad. Zij vertelden hem over de geschiedenis van het park en het functioneren van de Stichting. Verder kwamen de werkzaamheden ter sprake die we uitvoeren en soms werk soms dat onder regie van de gemeente uitgevoerd moet worden. Dit laatste omdat het bijzonder werk is waar zware machines bij gebruikt moeten worden zoals de vijver schoonmaken e.d.

De eerste werkdag hebben Tryntsje en Anne het **TROSGLITKRUID** verwijderd dat de Maagdenpalm overwoekert. Ondanks dat deze plant op de Nederlandse rode lijst als "zeldzaam" staat omschreven grijpen we



toch in omdat het in het park begint te woekeren. Over woekeren gesproken dat doet de Esdoorn ook. Ongeveer 20 jaar geleden is er door de gemeente al een aantal verwijderd. Nu staan er op de restanten van de stronk hier en daar ook weer flinke scheuten die we met tang en zaag hebben verwijderd. Het

werd direct een stuk lichter. We zagen ook 2 **jonge konijntjes** een witte en een lichtbruine. Waarschijnlijk hebben mensen zonder enig moraal die jonge konijntjes in ons park gedumpt. Ze waren helemaal niet schuw, dus zijn ze kansloos als de Vos zich weer eens laat zien.



We zijn we de tweede werkdag verder gegaan met Braam verwijderen. Het woekert nu met flinke struiken op meerdere plaatsen in het park. Het lijkt wel of het ieder jaar erger wordt, zou dat komen door meer Co2 in de lucht? Misschien moeten we wat meer Kalk in het park strooien om zo een beetje evenwicht te krijgen. Op de bloemenweide is het ook al zo erg met flinke Brandnetels, dat was voorheen nooit zoveel als dit jaar.

We hebben 2x een bezoek gehad van een groep belangstellenden van de **zomerschool uit Vught**. De zomerschool is een

initiatief voor ouderen in de zomerperiode om kennis te verbreden door middel van lezingen en excursies. Ze brachten zelf de koffie en iets lekkers erbij mee. Jan, Rein en Joop hebben ze ontvangen en rondgeleid. Een van de deelnemers wees ons nog op twee plantjes die we al een tijdje uit het oog verloren waren, de wilde Bertram en Munt. Ook ontdekte ze op de bloemenweide nog een paar Orchissen. Zo zie je maar weer dat wij van elkaar kunnen leren.

De **balkmaaier** kon al een tijdje niet meer gebruikt worden vanwege een kapotte band.



Daar was schijnbaar moeilijk aan te komen door de leverancier. Joop vond echter na enig zoeken op internet een bedrijf dat wel kon leveren. Binnen een dag was de band geleverd en door Joop op het wiel en daarna op de maaier gemonteerd.

Tijdens de tweede excursie heeft hij nog een sinusronde gemaaid op de bloemenweide omdat het al 4 weken geleden was dat het voor de eerste keer was gedaan.

Op de laatste werkmiddag van deze maand was het eindelijk dan zover: **het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers!!** Vorig jaar tijdens ons jubileumjaar kon dit helaas niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen. Om deze reden waren we dit jaar ook voorzichtig en hebben gekozen voor een fietstocht. Nadat we koffie met gebak hadden gebruikt in Oud Empel reden we over de dijk richting Maximakanaal. Daarbij maakten we een stop op de dijk bij de Tempel van Empel. Er zijn daar resten gevonden van een Romeinse tempel en een Romeinse soldaat van staal vertelt het verhaal als je aan een wiel draait. Vervolgens fietsten we langs het Maximakanaal aan de zijde waar parallel aan het kanaal de Rosmalense Aa stroomt. Dat is een kunstmatig aangelegd riviertje dat het water van de Aa krijgt. Er is daar in korte

tijd een mooi nieuwe stukje nieuwe natuur ontstaan. Jan vertelde er onderweg het een en ander over staand op de bruggetje over het riviertje. Tineke maakte regelmatig foto's maar moest dan weer flink trappen om ons in te halen, gelukkig maakte haar conditie dat mogelijk. We sloten deze middag af met een heel gezellig etentje bij restaurant Moeke op de Pettelaarse Schans recht tegenover ons park. Een waardig dankjewel aan onze vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten om ons park mooi te houden.



Tekst: Joop Neefs
Foto's en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

