



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Het is volop zomer en wat nog nooit is voorgekomen is dat de eerste 2 **werkmiddagen** van deze maand **uitvielen** vanwege de hoge temperaturen. Toch staat alles in het park er nog redelijk bij. Waarschijnlijk omdat het rondom bijna helemaal wordt ingesloten door het water van de Zuiderplas.

Op dinsdag 9 augustus kregen we bezoek van de **zomerschool uit Vught**. Ze waren er met 14 personen en Jan, Rein en Joop hebben ze ontvangen. Jan vertelde aan het

begin over het ontstaan van het park en hoe wij het onderhouden. Daarna hebben we een rondje gelopen en de bezoekers gewezen op bijzonderheden. Er stond echter niet veel meer in bloei, wel was er rond de vijver nog wel wat te zien zoals de zeldzame grote Pimpernel. Rein ontdekte bij de Koningsvarens een uitgegraven gat in de grond van een wespennest, We denken dat het is gedaan door een Wespendif want er lagen leeggegeten honingraten. Dat beest moet toch goeie ogen hebben om dit te ontdekken.

Het is een flink gat van wel 60 cm doorsnee en 45 cm diep. Er vlogen nog steeds wespen dus kwamen we niet te dichtbij.

Ons bereikte het droeve bericht van het **overlijden van Wim van Sleuwen**. Wim is na zijn pensionering ongeveer 15 jaar vrijwilliger in ons park geweest. In zijn beginjaren werkte hij samen met Cor van Rooij 2 middagen per week om ons park te onderhouden.





WM

Wim heeft als pastor in Schijndel gewerkt en wij kennen hem als een blijmoedig man met veel humor en de gave om te relativieren. Hij was tot op hoge leeftijd een harde werker en anderen namen een voorbeeld aan hem. Hij bleef bij ons actief tot een paar jaar geleden toen hij stopte vanwege zijn hoge leeftijd. Geen Brandnetel of Braamstruik was veilig voor hem. Af en toe kwam hij nog weleens langs voor een praatje (hij woonde vlakbij) maar de laatste tijd zagen we hem niet meer. We zullen Wim herinneren als een fijne man met het hart op de juiste plaats.

Op woensdag 17 augustus was de hitte voorbij.....maar precies op die middag regende het zodat er weer niets werd gedaan. Joop is nog wel gaan kijken en trof daar Tryntsje en Ruud. Samen hebben ze nog door het park gelopen maar het bleef regenen dus kwam er niets van werken.
Regelmatig komen er fotografen naar ons



park vanwege de bijzondere insecten, planten of vogels. Tineke loopt zo nu en dan ook een rondje door het park op zoek naar een mooi plaatje. Dan ontmoet ze wel eens collega-fotografen. Onlangs had ze een heel bijzondere ontmoeting, namelijk een fotograaf met een tentje als schuilhutje. Die stond zodanig opgesteld van de paden dat hij niet opviel. Het tentje kan zo opgeklapt worden en meegenomen. De fotograaf is er blij mee en heeft al vele mooie foto's gemaakt van zeldzame vogels.



De cyclus van het weer speelt ons deze maand parten, telkens bouwt de hitte zich op richting woensdag en op de derde werkdag was het dus weer 33 graden zodat er toen ook weer niets gedaan kon worden. Op de laatste dag van de maand was het eindelijk zover, we konden weer aan de slag en was het druk in de **"fietsenstalling"** in het park. Jan, Rein en Rob hebben een rondje



door het park gelopen om te bepalen op welke plekken we in het najaar iets kunnen gaan planten. De meeste plekken zijn open maar op sommige moet er wat Braam weggehaald worden, daarmee gingen Jan en Tryntsje



meteen mee aan de slag.. Er werd ook weer gemaaid. Zo was de houten oversteek van de vijver naar het tussenpad helemaal overgroeid. Dat tussenpad dat loopt van de vijver naar het grote pad was ook zowat dichtgroeid en dus werd dat ook gemaaid. Verder is er hier en daar ook weer uitgroei van de Esdoorn en wildgroei van Braam verwijderd. Jan had nog een jong wilgje meegebracht dat in zijn volkstuin was gaan groeien. Daar was het boompje niet op zijn plaats dus heeft hij het uitgestoken, meegebracht en geplant in de buurt van de vijver. Hopelijk heeft het boompje het bij ons naar de zin zodat het straks goed gaat groeien. De natuur loopt een aantal weken voor zodat de Blauwe Knoop op de heideheuvel die meestal in september bloeit nu al volop in bloei staat. Het is daar iedere dag spitsuur met vlinders en bijen die de bloemen bezoeken.



*Tekst: Joop Neefs
Layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid*