



# Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Op woensdag 7 december was **Sinterklaas** al weer naar Spanje, toch lagen er in de koekentrommel in de pauze speculaasbrokken met een gedichtje erbij. Dat ging als volgt:

*Ik ben weer in Spanje aangekomen.  
En zat na al het vele werk  
wat te dagdromen.  
Plots bedacht ik me met grote schrik.  
Het Heempark helemaal vergeten,  
dat is niet zo "chick".  
Ik stuurde daarom ijlbode Piet  
met dit cadeau op pad.  
Met de welgemeende excuses  
dat ik jullie vergat.  
Ik wens jullie allen  
voor het komend jaar.  
Nog veel groen-plezier met elkaar.*



Wie die Piet was werd niet bekend maar het tekent toch wel de onderlinge sfeer tussen de vrijwilligers en daar zijn we blij mee.

Verder was er weer **veel blad op de paden** gevallen dus gingen Anky, Rob, Tryntsje, Nico en Ruud (nadat hij de vogelsilo's had gevuld) aan de slag om het op te ruimen. Het blad gooien we altijd langs de oever. Zo kwam het dat een paar weken geleden Anky wat verderop een paartje in het blad zag liggen die het heel fijn met elkaar hadden. Ze merkten Anky niet eens op. Dat was dat stel zo goed bevallen dat er op de plaats waar ze lagen een ingeseald briefje aan de boom hing met de volgende tekst in het Engels:

*"When two souls fall in love, there is nothing else but the yearning to be close to the other."*

Het ging zo verder maar met dit stukje heeft de lezer een indruk. Het toont maar weer eens aan hoe mensen zich voelen in ons park. Het voelt eigenlijk als een stukje paradijs. Dat paradijsje maakten Rein, Peter, Sjef en Joop nog mooier door op de heideheuvel 50 Struik-**heideplantjes** te planten. Daarvoor moest er eerst wat hout van de Hazelaar worden





weggehaald en daarna een flink stuk gras afgeplagd. Met de grondboor ging het daarna gemakkelijk en ze hebben een stuk van 2,5 bij 1,5 meter volgeplant. Daarna nog flink wat blad erover gegooid om het te camoufleren. Je weet maar nooit of er bezoekers zijn die wat plantjes kunnen gebruiken.

Op woensdag 14 december werd er niet gewerkt, we hadden een **bijeenkomst in Station Zuid**. Dat was maar goed ook, want het was hartstikke koud. Op deze bijeenkomst liet Jan het afgelopen jaar de revue

passeren aan de hand van de maandverslagen. Hij stelde vast dat we weer goed werk hadden verricht om het park bij te houden en - waar mogelijk - te verbeteren door te zaaien en aan te planten. Helaas was dat zaaien een beetje mislukt door de hete en gortdroge zomer. We hopen dat er volgend jaar toch nog iets van terug te zien is.

Verder was er gelegenheid voor de vrijwilligers vragen te stellen en opmerkingen te maken. Dat mag natuurlijk altijd maar nu werd daar expliciet de nadruk op gelegd. Er waren niet veel vragen en met enige

uitleg werden die beantwoord. Daarna hebben we een **natuurfilm** over het natuurgebied Wijboschbroek in de buurt van Schijndel bekeken. Het is een mooi gemaakte amateurfilm van **Leo van de Veerdonk** die lid is van Shot'71 uit Berlicum waar Joop ook lid van is. De film maakte veel indruk en wij als natuurliefhebbers hebben ervan genoten. Daarna hebben we nog een drankje genomen en iedereen kreeg een attentie als dank voor de inzet over het hele jaar. Daar zat ook een mooi setje kaarten bij met foto's van het Heempark, gemaakt door Tineke. Die kunnen gebruikt worden om naar familie, vrienden en bekenden te sturen. We gaan hier een traditie van maken. Voorheen sloten we het jaar af met Glühwein maar dat was nooit zo gezellig vanwege de kou.



De kou was verdwenen op woensdag 21 december en er scheen zelfs een waterig zonnetje. Omdat het zo koud was geweest was eindelijk al het blad van de Eik op de bloemenweide gevallen. We konden dus aan de slag om al het blad van het gras te verwijderen. Gelukkig was deze keer ook Marian aanwezig die altijd komt helpen als het blad valt. Het was even werken met z'n achten maar al het blad is tot de Meidoornhaag verwijderd en afgevoerd. Altijd een leuk moment als je de scheutjes van de Sneeuw-klokjes onder het blad uit ziet komen bij de Hazelaars, de eerste tekenen van de lente.

Op de laatste werkdag woensdag 28 december was het regenachtig, daarom was

FOTO'S VAN FRANK



er bij veel vrijwilligers twijfel om te komen. Ruud was er in ieder geval om de vogels te voeren en Tryntsje, Rob en Joop ook omdat ze in de buurt wonen. Ze zijn met z'n drieën aan de slag gegaan om blad op te ruimen op de heideheuvel. Gelukkig bleef het droog en zo kon een flink deel vrijgemaakt worden van gevallen blad.

Sommige bezoekers vragen wel eens waarom we dat doen. Op de eerste plaats is gevallen blad slecht voor het gras en de kruiden die er groeien. Verder willen we het park verschrallen en zo min mogelijk voedingsstoffen laten

liggen. Helaas is dat verschrallen steeds moeilijker geworden vanwege de stikstof.

We voeren het hele jaar door strijd om de Braam en Brandnetel terug te dringen. Met succes overigens. Dat zal straks anders zijn in de natuurgebieden waar geen onderhoud wordt gedaan. Daar zullen uitsluitend grote Braamstruiken en Brandnetelvelden te zien zijn. Gelukkig is dat bij ons niet het geval en met de nieuwe aanplant zal het volgend jaar voor ons en de bezoekers weer een genoegen zijn om daar rond te wandelen.



*Tekst: Joop Neefs  
Layout en fotografie: Tineke van Wegberg  
Reacties: [heempark.nieuwsbrief@gmail.com](mailto:heempark.nieuwsbrief@gmail.com)  
[www.heempark-s-hertogenbosch.nl](http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl)  
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid*

