



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



De eerste werkmiddag van deze maand was het prima weer en Nico was weer terug van zijn vakantie. Hij is direct met **het frees-apparaat** aan de slag gegaan om sleuven te freezen langs de paden, waardoor het schoffelen van het onkruid wat gemakkelijker wordt. Helaas ging de V-snaar al na 5 minuten kapot. Door de vorige keer had hij ervaring met het wisselen en omdat we nog een reserve hadden kon hij na de pauze verder gaan. Wij dus ook met schoffelen en het pad achter de heideheuvel is bijna helemaal klaar.



Door de harde wind was er een **dode boom** omgegaan en lag dwars over het rollator pad. De boom was niet zo heel dik dus was de boom met een halfuurtje aan stukken en opgeruimd.

Op donderdag 6 juli is de **wethouder Ralph Geers** in gezelschap van een ambtenaar van pers en voorlichting op bezoek geweest in ons park. Jan had hem een paar maanden daarvoor daartoe uitgenodigd. Jan, Rein en Joop waren aanwezig en hebben hen rondgeleid en het een en ander verteld over het park en wat er te zien was. Ze waren diep onder de indruk en hadden totaal niet geweten dat er zo'n mooi stukje natuur vlak bij de stad te vinden was. Ook over wat wij doen om het zo in stand te houden waren ze vol lof. Zo weten ze nu ook weer op het gemeentehuis wat voor moois er in de stad is.

Op woensdag 12 juli hebben we niet gewerkt. Niet omdat het te warm was of regende, maar



om op **excursie** te gaan naar het **Heempark d'n Blekert in Schijndel**. We gingen met z'n zessen (Jan, Rob, Tryntsje, Tineke Rein en Joop) met de fiets. Ruud en Nico kwamen met de auto vanwege andere verplichtingen. We werden ontvangen met koffie door Anton Hellings en Paul Wenselaar in hun prachtige blokhut die gezellig is ingericht inclusief een houtkachel. Daar waren we al direct jaloers op. Onder de koffie vertelde Anton het een en ander over het ontstaan van het park. Het





gebied ligt midden in een woonwijk en de gemeente wist er niet zo goed raad mee. Er is toen in de jaren 80 besloten om daar een Heempark van te maken. Het park laat ook veel zien van een stukje geschiedenis van Schijndel. Er waren daar vroeger veel mandenmakers door de wilgen die in de omgeving groeide. Het park heeft daarom een flink stuk met wilgen met heel veel soorten, waarvan wij het bestaan niet wisten. Ze worden regelmatig geknot en ook nieuwe stekken aangeplant. Anton demonstreerde ons met succes hoe een wilgenhoepel werd gemaakt die bestemd waren voor de tonnenmakers.

Het park heeft een gesloten gedeelte en een openbaar gedeelte waar een mooie plas is die krioelt van de Salamanders. Wij hebben alleen maar kikkers in onze vijver die een hoop la-



waai maken. Op de stukken grasland is er een mooie variatie van wilde bloemen en kruiden. Het park komt op ons een beetje ruig maar mooi over. De paden zijn smal en ongelijk maar er komen daar bijna geen bezoekers met rollators zoals bij ons. Erg interessant was de Vleermuizen kelder die is uitgegraven en opgemetseld. Het ligt aan de achterkant tegen de structuurweg om Schijndel maar daar hebben die beestjes geen



last van. We hebben genoten van een heel bijzonder park met goede uitleg van Anton. Met een drankje onderweg op het terras sloten we een geslaagde excursie af.



Woensdag 19 juli was een **schoffel dag**!! In de zomermaanden als het af en toe regent is het groeizaam weer. Als we dan niet opletten groeien de paden dicht. Daar waren we al mee begonnen maar nu waren we er met z'n allen druk mee. Zowel langs het rollator pad als het bospad zijn we aan het schoffelen geweest. Dat valt de bezoekers altijd direct op en daar krijgen we dan ook complimenten van. Ook de Meidoorn is onder handen genomen omdat die er nogal slordig en wild uitzag. Een aantal takken zijn opgebonden met draad en anderen afgeknipt. De haag staat er weer netjes bij.

Woensdag 26 juli, de laatste dag alweer van deze maand. We begonnen met de ramenwagen te **repareren**. De rechterband stond weer eens half leeg. Die pompen we dan iedere keer weer op maar nu waren we het zat. Er lag nog een nieuwe binnenband in de container dus hebben we die met enige moeite er opgelegd. Hopelijk is het probleem nu opgelost. Jan was er ook weer en had hulp meegebracht. Het was zijn kleinzoon Maurits die een paar dagen logeerde bij Jan. "Om de kost te verdienen" kwam hij ons een middagje helpen. Ze zijn Braam gaan uittrekken want die is er genoeg in ons park. Tryntsje, Rein en Rob zijn weer verder gegaan met het laatste stukje

schoffelen. Als u ons park bezoekt, kunt u het resultaat zien. Sjef, Peter en Joop hebben voor de pauze het hout opgeruimd dat de afgelopen tijd was blijven liggen na het verwijderen van een omgevallen boom en de Vogelkers. De dunnere takken hebben ze langs de oever gegooid. Dat hout wordt regelmatig en ook nu weer tussen de andere takken gevlochten van de oeeverversterking door onze Nautische afdeling Peter. Hij vindt het leuk om in zijn zwembroek het water in te gaan en de oever te verstreken met dikke takken die er genoeg te vinden zijn in het park. Zelfs als de temperatuur wat lager is schroomt hij niet om het water in te gaan. Een waadpak heeft ie niet nodig!! We hebben dus vrijwilligers die van alle markten thuis zijn. Altijd handig in ons park.



*Tekst: Joop Neefs
Layout en fotografie: Tineke van Wegberg
Reacties:
heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid*

