



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



De eerste werkdag 6 september werd er niet gewerkt. Het is een goede traditie geworden om in de zomermaanden een uitje te houden voor onze vrijwilligers. Als dankjewel voor hun inzet. Dat was deze keer een **"Avontuurlijke**



klím" op de Sint-Jan. We troffen het met het weer maar het was eigenlijk met 30 graden iets te warm. Zeker als je 283 treden op moet om op een hoogte van 50 meter te kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de stad en verder. Maar het was de moeite waard. Die 283 treden moesten we natuurlijk ook weer omlaag maar dat ging makkelijker. We zouden daarna wat gaan drinken op een terras en eten bij restaurant Ome Bernard. Omdat er 3 vrijwilligers verhinderd waren had Joop de dag ervoor gebeld dat we niet met 11 maar met 8 personen zouden komen. Dat was maar goed ook want hij kreeg te horen dat het restaurant die ochtend failliet was verklaard. Gelukkig konden we bij Grand café Silva Ducis op de parade terecht. We hebben daarom ook daar onze dorst geleest voor het eten. Het was heel gezellig mede omdat onze vrijwilligers goed met elkaar kunnen opschieten. Het eten smaakte prima daarom is ook dit uitje dan ook zeer geslaagd.



VIJFBLADIG KAAJSJESKRUID



Woensdag 13 september was het gelukkig niet meer zo warm. Het was eens weer tijd om te maaien. Daar beginnen we nooit te vroeg mee om het zaad van de kruiden de kans te geven zich te verspreiden. Toch was het nu hoog tijd omdat we nogal wat te **maaien** hebben in het park. Bovendien willen we daarmee klaar zijn voordat het blad gaat vallen. Nico is begonnen met het gedeelte voorbij de Meidoornhaag. Dat kreeg hij af en we hebben ruim de helft ook al opgeruimd. Het maaisel gooien we al jaren langs de kant van de Zuiderplas op de beschoeiing, die we op deze manier versterken en beschermen tegen afkalving. Toch slinkt het nog steeds zodat je geen bergen maaisel en blad ziet liggen. Jaren geleden werd dat verzameld links voor de poort waarna het 4x per jaar werd opgehaald door de gemeente. Er zijn in de loop der jaren dus al heel wat vrachtladingen langs de kant gegooid en je ziet er nauwelijks wat van. Peter en Joop hebben de zware afgezaagde stammen van de verwijderde Esdoorn naar de waterkant gebracht. Daarna is Peter het water ingegaan om die stammen en de rest van de verwijderde Esdoorn takken die langs de kant waren gelegd netjes in de schoeiing te verwerken. Ondanks de harde wind op woensdag 20 september hebben we fijn gewerkt. Omdat het Heempark iets lager ligt en door de vele



bomen die er staan, hebben we nooit zoveel last van de wind. We hebben het maaisel dat de vorige week was blijven liggen opgeruimd. Ondertussen lag er weer nieuw maaisel om op te ruimen omdat het gedeelte rond de Eik was gemaaid. Daar staan nogal wat Brandnetels dus mocht dat gerust weg. De rest van de bloemenweide laten we nog even staan om het zaad de kans te geven zich te verspreiden. Daarmee hopen we dat er daar volgend jaar weer veel wilde bloemen en kruiden gaan ontkiemen.

Het weer was prima op 27 september de laatste werkmiddag van deze maand. We zijn nu volop aan het maaien. Nu was de bloemenweide aan de beurt. Rob wilde ook wel eens maaien en dat ging hem goed af. Het maaisel op de bloemenweide lieten we liggen om te drogen en daarmee een betere verspreiding



van het zaad te verkrijgen. Nico was weer aan de slag gegaan met de kantsnijmachine. Helaas ging de V-snaar weer kapot. We hadden gelukkig nog een reserve en ook ervaring met het monteren ervan. Er kon dus weer gefreesd worden en geschoffeld. Een deel van de paden zien er daardoor al weer prachtig uit. Rob heeft ook het gras aan de noordkant van de vijver gemaaid, maar dat moet nog opgeruimd worden. Dat laten we liggen voor als er volgende week een groep van een bedrijf een middag komt werken in ons park.



Tekst: Joop Neefs
Layout en fotografie: Tineke van Wegberg
Reacties:
heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

