



Heempark

's-Hertogenbosch-Zuid



Het dreigde weer te gaan regenen op woensdag **4 december**. Gelukkig viel dat mee en bijna iedereen was er. Het begon al direct hilarisch omdat Tryntsje bij de vijver een bosje plantgoed had zien liggen. Ze dacht dat we dat vergeten waren te planten. Jan herkende de plantjes en zei dat het jonge Esdoorn was. Die had Rommert een paar weken geleden uitgestoken en deze moesten nog opgeruimd worden. Ja, zo blijf je bezig !!! Nico en Sjef

hebben eerst een stuk van het hek bij de fietsenstalling gerepareerd dat was doorgezaagd door dezelfde gek die daar een jonge boom had omgezaagd. Jan en Joop hebben 50 Struikheide plantjes geplant die nog in de grond moesten. Dat hebben ze op open plekken gedaan en in de uitgegraven strook langs het heideveldje. De rest is gaan bladruimen van de paden en een stuk op de bloemenweide. Daar lag nogal veel omdat we 2 weken niets gedaan hadden en ondertussen was al

het blad van de bomen gevallen. Toen hadden we pauze met een verrassing ! **Sinterklaas** was langs geweest ! Hij had een briefje in dichtvorm tussen de kopjes gelegd. Daarin stond dat er achter de container iets lag van de Sint. Joop ging kijken en inderdaad lag daar de staf van de Sint en in een tas zijn baard en zijn mijter en nog een pakje en brieven. De mijter heeft Joop opgezet en hij is de brieven voor gaan lezen. Daarin stond voor ieder van ons een gedichtje met rake opmerkingen.





Hoe weet de goede Sint dat toch allemaal van deze mensen. In het pakje zaten **chocolade letters** die samen de woorden Bosch Heempark vormden. Wat een verrassing!!! Deze gebeurtenis geeft de prima onderlinge verstandhouding weer die we altijd zo koesteren. Sint heel hartelijk bedankt. Na de pauze zijn we nog met z'n allen

aan de slag gegaan met bladruimen en nu is het vooraan in het park weer helemaal schoon. Het was een leuke verrassende middag.

Op **11 december** was het maar 4 graden maar gelukkig droog. We waren er bijna allemaal. Rob was er ook weer na een buitenlands bezoek van een



paar weken naar Singapore. Omdat het daar meer dan 25 graden was had hij toch wel een terugslag gehad door de kou en hij voelde zich niet helemaal lekker. Toch knap dat hij er was. Maar goed dat we met zoveel waren want er lag nog veel blad op de bloemenweide vooral onder de Eik. Ook op en langs de heideheuvel lag er nog veel. We zijn dan ook flink aan de slag gegaan en het schoot lekker op. Vroeger toen we niet zoveel vrijwilligers hadden waren we daar weken mee bezig. Alles bij elkaar hebben we toch wel 5 kuub blad verwijderd dat langs de oever is gestort. Nico en Sjef hebben ook nog een paar **nestkastjes** opgehangen die Nico thuis had gemaakt. En met het

Foto's van Joop en Tryntsje



voeren van Ruud komen ze vast wel de winter door. In totaal hangen er 35 nestkastjes. In 18 daarvan hebben vogels gebroed. De bewoners van de kasten zijn voornamelijk koolmees, pimpelmees, boomklever, boomkruiper en duif.

Op **18 december** was het 12 graden en prima weer om te werken.....maar dat deden we niet ! We waren deze middag te gast bij Nico om het jaar af te sluiten. Dit is onderhand een traditie geworden die begonnen is met een kopje Glühwein in de container. Joop was verkleed als Sinterklaas die



de boot gemist had. Hij las een gedicht voor om Nico en zijn vrouw te bedanken voor hun gastvrijheid. Daarna bood Jan hun een mooi bloemstuk, wijn en wat lekkers aan. Iedereen was er gelukkig. Jan heeft aan de hand van de maandverslagen het jaar doorgenomen over wat er allemaal gedaan is in het park en dat was nogal wat. We hebben nog een natuurfilm gekeken waarna iedereen een attentie kreeg in de vorm van een cadeaubon als dank voor het hele jaar inzet. We zijn zuinig op onze vrijwilligers. Waar vind je in deze tijd





nog mensen die van aanpakken weten en soms zware fysieke arbeid willen verrichten ? We hebben er vertrouwen in dat het komend jaar ook weer gaat lukken het park mooi te houden en zelfs nog mooier te maken. De volgende week is he Kerst en dan nieuwjaar dus zal er komende 3 weken niets gedaan worden. Dit is dus het laatste maandverslag van dit jaar waarbij we terugkijken op een nat maar toch nuttig jaar voor het park.



De vrijwilligers van het Heempark

wensen jullie een goed en gezond

2025



Tekst: Joop Neefs
Foto's en layout: Tineke van Wegberg
Reakties en info: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

