



Heempark

's-Hertogenbosch-Zuid



Op **woensdag 3 juli** zouden we met de fiets een excursie gaan maken maar de weersvoorspellingen waren niet best. Daarom hebben we het afgeblazen en ook de werkmiddag. Wel hebben we de 3-maandelijke bestuursvergadering gehouden waarbij allerlei zaken besproken worden en plannen ontwikkeld voor de toekomst zoals hoe het park te onderhouden en aan te planten.

Gelukkig kon er op woensdag **10 juli** wel gewerkt worden. We zijn weer verder gegaan met Braam verwijderen vooraan op het pad langs de plas. Daar hadden we jaren terug Liguster geplant, maar daar was niets meer van te zien. De Braam stond 2 meter hoog. We hebben dan ook 5 kruiwagens afgevoerd. Omdat er niet zoveel in bloei stond op de bloemenweide hadden we besloten om dat af te maaien. Hoewel het wat nat was van de regen die ochtend lukte Nico het om het helemaal af te maaien. Het maaisel laten we

liggen om het zaad de kans te geven zich te verspreiden. Tineke maakte een gouden foto. In de buurt van de vijver groeit ieder jaar de Grote Pimpernel. Daar komt het **Pimpernelblauwtje** een zeldzame vlinder graag op af. Dat wist Tineke. En met wat geduld lukte het



haar daar een foto van te maken. Haar dag kon niet meer stuk.

We hebben deze middag **afscheid** genomen van **Ankie Enders**. Ze was er al een tijdje niet geweest vanwege haar gezondheid. Helaas kan ze om deze reden geen vrijwilliger meer zijn. Ze kwam daarom afscheid nemen met wat lekkers bij de koffie. Joop heeft haar in een korte toespraak bedankt voor de vele jaren inzet. Ze was sinds 2011 vrijwilliger en kwam trouw bij ons werken. Om de dank te onderstrepen kreeg ze een bloementje wat ze bijzonder waardeerde.



We zijn op excursie geweest en Rob heeft daar spontaan een stukje over geschreven :

Op **woensdag 17 juli** gebeurde het dan toch: het -uitgestelde- tripje met

de Heemparkvrijwilligers naar de "**Scheve Schup**". Mooi weer, leuk kort fietstochtje er naar toe. Rondleiding door zzp'er Hans, de "baas/beheerder. Leuke verteller! We leerden dat Haanwijk, waar de *Scheve Schup* bij hoort, in 1984 was aangekocht door het *Brabants Landschap*. Drie jaar geleden zijn zij (de Scheve Schuppers) op deze locatie gekomen (daarvoor in Vught). Er is veel opgeknapt in die tussentijd: de schuur bijvoorbeeld. Ze hebben een jaloersmakend aantal



Foto's van Joop en Tryntsje

vrijwilligers, zijn elke dag open behalve donderdags.

De Schup is ecogecertificeerd en heeft iets van 60 vaste klanten.

Hans vertelde dat Haanwijk stamt uit 1649, gesticht door de familie Sweers uit Den Bosch. Daarna wat eigendomswisselingen. Zo is er een Zwitserse soldaat (Guillome?) gekomen. Den Bosch was immers garnizoensstad!) De eigenaar (Het Brabants Landschap dus) wil dat het landgoed in de oorspronkelijke Franse landschapsstijl (strak en symmetrisch) hersteld wordt. Niet iedereen is het daarmee eens.

Op het landgoed bewonderden we een *Sequoia gignateum* (mammoetboom) van zo'n 150 jaar oud! We zien ook een indrukwekkende "berceau", waar je onderdoor kunt wandelen. Gedoe met het *Brabants Landschap* want veel mensen vinden dat de bomen ervan niet in de Franse landschapsstijl passen, maar ja.. Mooie aangelegde paden! Men is ook bezig met een kas aan bij de ingang, waar vroeger tabak werd verbouwd. Langs de muur lijf-fruit. Weinig slakken daar want droge grond! We zien een moestuin in het midden en een tunnelkas met ui, tomaat etc..

Hans blijkt bovendien imker, dus wat

korven ontbreken niet. Op de ecogecertificeerde Schup zien we ook een paar varkens en (ingeënte) schapen. Mooi daar. Vrijheid en af en toe Koffie!!

Na de koffie fietsen we terug voor een drankje bij *Moeke*. Want wat hebben ze daar toch mooi uitzicht op ons geliefde Heempark!

Op **woensdag 24 juli** wachtte ons een verrassing in het park, maar wel een onaangename. Vlak bij de ingang was er **een boom omgezaagd**. Hij lag dwars over het pad. Volgens onze bomendeskundige Rob was het een Oosterse Haagbeuk. De stam was 15 centimeter dik dus had het doorzagen enige moeite gekost. Misschien iemand





die voor zijn verjaardag een kettingzaag had gekregen maar dat thuis in zijn eigen tuin niet mocht gebruiken. In ieder geval iemand die niet helemaal spoort. Jan heeft aangifte gedaan bij de wijkagent en ze gaan ons park in de gaten houden. Verder was er ook nog iemand aan het kamperen op de heideheuvel. We hebben die persoon verteld dat dat echt niet de bedoeling is in ons park. Met opruiming van zijn rommel is hij toch maar vertrokken. In de zomermaanden vinden we regelmatig rommel in het park ten teken dat er allerlei lieden in ons park verblijven, die het niet zo nauw nemen met de rotzooi opruimen. De boom hebben we snel kortgemaakt en opgeruimd en zonder aanwijzingen ging iedereen aan de slag. Nu maar hopen dat er niet meer gekken op het idee

komen wat om te zagen. Op de heideheuvel heeft Tryntsje wederom het stukje hei onder handen genomen en het ziet er nu fantastisch uit. Door het goed bij te houden kost het steeds minder moeite.

Op de laatste werkdag 31 juli wachtte ons weer een verrassing maar nu een aangename. Jan had aangifte gedaan bij de politie van de boom die omgezaagd was en de lieden die s 'nachts in ons park bivakkeren. De politie raadde Jan aan om een bord te plaatsen dat het na zonsondergang verboden terrein is. Dat had Joop gedaan bij de gemeente en er werd meteen toegezegd dat zij daar voor zouden zorgen. En nu binnen een week stond het bord er al !!! Bravo gemeente. Het zal kwaadwillenden niet tegenhouden maar nu kan de politie of de handhaving op het bord wijzen dat het verboden is.

Door de omgezaagde boom, de excursie en de regen hadden we achterstallig onderhoud. De bloemenweide was enkele weken geleden gemaaid en het maaisel lag er nog steeds. We zijn dus aan de slag gegaan om het op te ruimen en dat viel nog niet mee. Het gras was weer gaan groeien dus was het lastig harken om



het maaisel er tussenuit te krijgen. Maar het is gelukt en we haalden er 10 kruiwagens en 4 volle bakken met de ramenwagen af. In september zal er weer gemaaid moeten worden maar dan halen we het maaisel er eerder af.



Pareltje van de maand juli Onverwacht Iepje



Vorig jaar een bijzondere verrassing: mijn oog viel op een **"onverwacht boompje"** in het Heempark. Ik wist dat het park vol staat met eiken, elzen, beuken!, witte populieren, hazelaars, kamperfoelies e.d. (het is een heempark after all) maar ik had er nog nooit een Iep gezien (toch wel bekende Nederlandse boom). En daar stond ie dan ineens een beetje verborgen, bijna aan de waterkant aan het buitenpad. Even twijfel, dan check (zo'n app van Plantnet is toch wel handig). En ja: de bevestiging na double triple check; we zien een ruwe iep (*ulmus glabra* voor de kenners). Leuke bladkenmerken: de "asymmetrische bladstructuur", bladeren zitten asymmetrisch aan de steel zodat de helften van de bladeren verschillend zijn. Bovenzijde van de bladeren opvallend ruw, behaard van onder. Ik heb geen bloem gezien (die zouden voor het verschijnen van de bladeren te zien zijn).



Misschien volgend jaar?)

Bij navraag is me verteld dat er eerder op die plek ook een boom stond maar dat deze is gekapt. Zo zie je maar weer: de natuur laat zich niet zo maar vangen.

Wat staat er toch veel moois op ons kleine waardevolle stukje Heempark. Leve het schiereilandje in de Zuiderplas!

