



# Heempark

's-Hertogenbosch-Zuid



**Op 6 maart** was onze eerste werkmiddag van deze maand. Het was prima weer met 11 graden, zon en weinig wind. We zijn aan de slag gegaan ter **voorbereiding van NLdoet op 15 maart**. Er komt dan een klas van het Pierson college onder leiding van hun mentor Wouter Vrouwenvelder een dagje werken.

Langs het bospad hebben we het blad afgeharkt op de plekken waar straks de Bos Anemonen en Bos Hyacinten gaan bloeien. We hebben het blad op hopen laten liggen. Die kunnen de leerlingen straks opruimen met de kruiwagens. Zij hebben immers jonge benen!

Om kennis te maken met en uitleg te geven uitleg te geven aan deze leerlingen is Joop naar de school gegaan. Hun mentor Wouter Vrouwenvelder vertelde hen over zijn ervaringen en Joop over wat ze moeten komen doen. Daarna is er de film over het Heempark vertoond zodat ze een indruk kregen hoe het er uitziet. De leerlingen hebben er zin in en zijn nieuwsgierig wat hun te wachten staat.



**Woensdag 13 maart** was het gelukkig droog na de vele regen de dagen daarvoor. Daardoor is het water van de vijver nauwelijks gezakt. Het zal nog wel even duren voor het gebied naast de vijver droog is. Peter heeft geconstateerd dat het **water in de Zuiderplas 7 centimeter is gestegen**. Of dat nu komt door de regen of



ingrijpen om het waterpeil te verhogen weten we niet. We houden het in de gaten. Er is 80 kilo kalk uitgestrooid op verschillende plaatsen om de onbalans in de grond door de stikstof tegen te gaan. We hopen dat er daardoor minder Braam en Brandnetel gaat groeien. De boom die enkele weken geleden was neergehaald is







Bosanemoon



Kleine Eikelboorder

van de zijtakken ontdaan. De boom zelf laten we liggen, daar kan de natuur mee aan de slag. Voor NLdoet zijn er hier en daar nog wat bladhopen bij elkaar geharkt. Hopelijk wordt alles opgeruimd zodat de voorjaarsbloemen kunnen gaan groeien op die plaatsen. Alle **nestkasten** zijn door Nico en Sjef nu nagekeken in totaal 35 stuks. Voor de Koolmees 23 kasten waarvan 17 bewoond, voor de Boomklever 3 waarvan 2 bewoond. Eén Spechtenkast en 3 voor de Duiven die niet bewoond waren. We moeten voor die vogels maar eens wat meer reclame gaan maken om bij ons te komen wonen.

**Vrijdag 15 maart**, de NLdoet dag in het park. Er kwam een schoolklas bij ons werken. De kinderen zitten in 3 Atheneum en de gemiddelde leeftijd is rond de 16 jaar. Ze waren een beetje onzeker over wat hun te wachten stond. Aarzelend begonnen ze de bladhopen op te ruimen en naar de oever van de Zuiderplas te brengen. Langzaam ging het beter en sneller omdat ze het resultaat van hun werk zagen. Er waren ook wat stoere jongens bij die zware boomstammen naar de waterkant

brachten. Peter hield toezicht waar alles gestort kon worden. Een stam was zelfs zo lang dat ze die in stukken moesten zagen. Wouter nam met een groepje het voortouw om wat Braam te verwijderen en ze hadden zo een hele berg opgeruimd. Gelukkig bleef het droog tot de pauze. We

hadden de partytent alvast opgezet en het begon inderdaad te regenen tijdens de pauze. Er werd volop genoten van de versnaperingen die Joop had ingekocht. Omdat er nog meer regen was voorspeld mochten ze na de pauze naar huis nadat het droog was geworden. Er was nl. nog meer regen voorspeld. Ze hadden immers vrijwel alle bladhopen opgeruimd en zelfs nog onder de beuken blad bijeengeharkt en opgeruimd. Joop heeft ze bedankt voor hun inzet en hun goede instelling. Hun ouders mogen trots zijn op hen. **We zijn altijd blij met de inzet van zo'n klas omdat het ons**



Sleutelbloem

veel werk uit handen neemt. Met wat zij gedaan hebben zijn wij toch wel 4 werkmiddagen mee bezig. Met Wouter hebben we daarna nog gezellig een biertje gedronken, dat hadden Rein, Peter Sjef en Joop toch wel verdiend.

De **docent Wouter Vrouwenvelder** schreef op verzoek van Joop ook een stukje over NLdoet met name hoe hij het beleefd had:



Gewoon Speenkruid





"Inmiddels was het misschien wel de tiende keer dat ik met mijn mentorklas het Heempark introk om de vrijwilligers daar te komen helpen tijdens NLdoet, was dit ons tweede lustrum? In ieder geval is het een jaarlijks terugkerend fenomeen waar ik altijd met veel plezier op terugkijk en weer naar uitkijk! Het is mooi om te zien hoe de verschillende leerlingen uiting geven aan deze dag, maar allemaal zijn ze - soms na een paar zetjes - enthousiast in de weer. Die leerling die tijdens de les wat minder goed stil kan zitten floreert



buiten bij dit soort activiteiten en anderen zie je oprecht hun interesse binnen de klas ook buiten in de omgeving tonen. Zo leren we allemaal wat over biodiversiteit, verschraving, eutrofiëring en de kracht van water. Ook is die leerling die er altijd netjes en modieus bij loopt enthousiast in de weer, soms met (nog) mooie witte schoenen... Maar ach, je moet er natuurlijk ook goed uitzien als je wat eelt op de vingers wilt krijgen! Ik denk dan ook dat het een groot goed is voor de leerlingen anno 2024 om buiten te zijn, te luisteren naar de omgeving en met de vingers in de aarde te zitten. Zo kunnen we jaarlijks ons kleine steentje bijdragen aan het mooie Heempark. Natuurlijk is het extra fijn als het weer mee zit, maar als we samen sfeer goed houden zal er heus niemand smelten, toch?



**Twee leerlingen Keetje en Siem** schreven hoe zij het beleefd hadden: "We keken er een beetje tegenop op in het begin, maar zodra we bezig waren was het erg gezellig en viel het reuze mee. Ondanks de regen was het een enorm leuke ervaring, de vrijwilligers waren enorm aardig en we werden goed verzorgd met drinken en koekjes. Door het harde werken was het nodige werk erg snel gedaan, het zien van de vooruitgang die we samen hadden gemaakt gaf een goed gevoel!"





Omdat er wat bomen een rode stip hadden gekregen zoals vermeld in het maandverslag van februari hadden we het plan om woensdag **20 maart** wat bomen te verwijderen. Daartoe laadden we de generator en de Kettingzaag in de kar en gingen op zoek naar die bomen. En wat bleek??? Ze waren allemaal al omgezaagd. Waarschijnlijk in opdracht van de gemeente maar wij wisten nergens van. Daar gaan we navraag naar doen.



We hebben ons dus maar bezig gehouden om de bomen op te ruimen want die hadden ze keurig laten liggen. Terwijl dat het meeste werk is!!! We zullen daar nog wel even mee bezig zijn, hoewel we de dikste stammen laten liggen voor de natuur. Tryntsje heeft de restanten van het blad langs het bospad opgeruimd en op de plaatsen waar Daslook groeit begon het lekker te ruiken als het blad weggehaald werd. Je zou zo zin krijgen in een lekkere salade want daar past het prima in. Nu maar hopen dat onze lezers niet massaal Daslook komen knippen anders houden we niets meer over. Tijdens de pauze hadden we nog een ander fenomeen: alle koeken waren op! Dat hadden we nog nooit meegemaakt! Joop had er zo'n vijftig extra gehaald voor NLdoet maar nu bleek dat ook de koeken in de container verorberd waren door de leerlingen. Maar allez, ze hadden het verdient.

Omdat Joop afwezig was heeft Tryntsje het laatste verslag van deze maand gemaakt, dat gaat over de werkmiddag van 27 maart.

Vanmiddag waren we met 7 vrijwilligers: Jan, Sjef, Ruud, Rob, Rein, Nico, Tryntsje. Ruud heeft vogels gevoerd. Sjef en Nico hebben al die grote takken langs het bospad opgeruimd. Rob heeft Bramen getrokken, rechts van het bijenhotel. Tryntsje, Jan en Rein hebben Bramen getrokken links en rechts van het bospad,

daar stonden niet van die hele dikke meer en meteen werden ook de Esdoorns verwijderd. Na de koffie zijn Jan, Tryntsje, Rein en Rob verder gegaan met Bramen trekken links van het bijenhotel. Een grote dichte bosschage met hele dikke bramen die tot ver in de bomen groeiden. Dat is heel mooi opgeschoond.





# Pareltje van de maand JANUARI NL-Doet

**Al jaren komt er een klas leerlingen** in het kader van NL-doet in ons park werken onder leiding van hun mentor Wouter Vrouwenvelder die biologie leraar is. Het is altijd in maart dus is er dan nog behoorlijk wat blad op te ruimen. Ook wijst Wouter ze op jonge Esdoorn scheuten die verwijderd moeten worden. Braam trekken is niet hun favoriete bezigheid maar dat wordt ook gedaan. De stoerste jongens gingen ook aan de slag om bomen op te ruimen. Zoals ook nu het geval was, is het meestal een leuke klas. We hebben pas één keer meegemaakt dat er in de klas een groepje was die niet veel deed en alleen maar aan het klieren was. Maar het kan ook anders ! Er is zelfs een keer een groepje meiden teruggekomen om op onze woensdagen mee te werken. Daarom nu dit pareltje van de maand: Chapeau voor deze



leerlingen, met een dergelijke instelling kunnen ze een mooi leven tegemoet zien. **Hoe het precies is gegaan deze dag leest u in het maandverslag van maart.**

Tekst: Joop Neefs  
Foto's en layout: Tineke van Wegberg  
Reakties en info: [heempark.nieuwsbrief@gmail.com](mailto:heempark.nieuwsbrief@gmail.com)  
Facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

