



Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



Op de eerste werkdag was het regenachtig, maar het was precies droog tijdens onze werkuren. Zodoende konden we verder gaan met **uitgelopen Esdoorn scheuten** afknippen en de opgeschoten jonge plantjes van de Esdoorn uit de grond verwijderen. Zo houden we de wildgroei in de hand. Verder hebben we een groot probleem opgelost veroorzaakt door de storm van een paar weken geleden.

Een flinke Wilg die aan het rotten was aan de stam was omgewaaid en hing dwars over het pad met de top in andere bomen. Om deze gevaarlijke situatie op te lossen hebben we een **Tirfor** aangeschaft. Dat is een treklier waarmee je op een veilige manier de boom onderuit kunt trekken. Je kunt er 1600 kilo mee trekken en op veilige afstand blijven. Het was wel even een gedoe om de kabel in het apparaat te krijgen. Toen het zover was konden we vrij gemakkelijk de boom los trekken en die plat krijgen. Daarna was het makkelijk kort zagen en opruimen. Zo worden





we steeds handiger om omgewaaide bomen op te ruimen. Er was ook en **nieuwe vrijwilliger** die zich spontaan had aangemeld en graag in de natuur werkt. Zijn naam is **Peter Elemans** die in zijn werkzame leven architect is maar aan het afbouwen is en graag actief wil blijven. Hij weet van aanpakken en ging



de dikke stammetjes van de Wilg af voeren en op de schoeiing leggen. Dat is zwaar werk door het gewicht en de onstabiele ondergrond. We ontdekten toevallig ook nog de schat die met **geocaching** in ons park gevonden moet worden. Hij zit in een PVC pijp in de grond daarop zit een kort stammetje. Waar die staat verklappen we niet. Als je het niet weet zie je het niet, leuk gevonden!

Op een zondag heeft Joop **3 groepen taalcursisten** van "ABC Leer mee" rondgeleid. Dat zijn mensen van buitenlandse komaf die interesse hebben in de Nederlandse taal en cultuur. Joop is daar vrijwilliger en het leek hem wel leuk om ons park met de voorjaarsbloeiers te laten zien en daarbij uitleg te geven.

We hadden de smaak te pakken gekregen met de nieuwe trekliër. Daarom zijn we daar de tweede werkmiddag weer mee aan de slag gegaan om een flinke boom uit het water te trekken die er al een tijdje lag. Er liggen wel meer bomen in het water, maar die laten we liggen voor de Aalscholvers. Op de takken die boven het water uitsteken zitten ze graag hun





We zijn de derde werkmiddag ook weer aan de slag gegaan met de treklier om nog een boom uit het water te trekken. Er liggen daar op die plek veel bomen in het water Hoog tijd dus om eens opruiming te houden. Noem het maar voorjaars schoonmaak. Tryntsje en Ankie zijn nog steeds bezig met de Esdoornzaailingen te verwijderen die overal in het park staan.

Tot grote vreugde van Tineke **groeit en bloeit er nu weer van alles** in het park. Telkens als zij of ook soms wij iets ontdekken maken we elkaar daar op attent. Ze maakt er prachtige foto's van, zoals u in de maandverslagen kunt zien en ook op Facebook (Heempark Den Bosch Zuid). We zien ook het effect van onze inspanningen om het blad van het gras te halen en onder de bomen: op plaat-



vleugels te drogen na een duik in het water. Het is een prachtig gezicht als er 3 op een rijtje zitten. Verder hebben we nog een boom onder handen genomen die tijdens de storm op 4 meter hoogte was afgebroken. Het bovendeel hing precies in de mik (gaffelvorm) van een andere boom. Met de lier konden we de boom veilig onderuit trekken en kort maken. Voortaan hoeven we geen beroep op de gemeente te doen als er bomen omgaan en gevaarlijk in andere bomen blijven hangen.



sen waar nooit iets groeide zijn er nu bloemen te zien. De zaden die verspreid worden krijgen bij ons meer kansen om te ontkiemen.

Vlak bij ons park achter het Sint Jans Lyceum is in het najaar een zogeheten **Tiny Forest** aangelegd. Kinderen van de nabij gelegen Kindcentrum de Vlindertuin hebben toen jonge boompjes geplant. Tryntsje heeft contact opgenomen met deze school om ze uit te nodigen eens met de kinderen het Heempark te bezoeken om hen iets te vertel-

len over de natuur. Daarbij kreeg ze de vraag of wij een klas wilden helpen met gereedschap om de jonge boompjes die niet goed geplant waren rechter en dieper te planten. Joop is er op een donderdagmiddag naar toe gegaan samen met Nel Kluijtmans die Tryntsje verving. Met de klas zijn er 15 dode boompjes verwijderd en ca. 20 herpland. Na afloop ontdekten Nel en Joop nog 5 boompjes die niet dood waren maar nog moesten uitlopen. Die hebben ze in het Heempark geplant omdat er toch al genoeg boompjes in het Tiny Forest stonden.



Op Koningsdag die op een woensdag viel hebben we ook gewerkt. Ankie was er om weer wat zaailingen van de Esdoorn te verwijderen en Tryntsje heeft op het afgeplagde en ingezaaide gedeelte van de bloemenweide opkomend gras verwijderd. Dit om het ingezaaide zaad meer kans te geven. Nico, Peter en Joop zijn verder gegaan een boom uit het water te trekken die de vorige keer was blijven liggen. Tijdens die bezigheid hoorden ze iemand aan de overkant roepen dat ze geen herrie moesten maken omdat hij aan het vissen was. Ze vonden dat het wel meeviel en gingen door. Daarop kwam de visser met zijn



bootje naar hen toe gevaren en uitte bedreigingen als ze niet ophielden. Dat deed hij met woorden die te banaal zijn om in dit verslag weer te geven.

Het loze vissertje was veranderd in het boze vissertje. Afijn, omdat de boom al voor een groot deel op de kant lag hebben ze er een stuk afgezaagd, met de hand wat verder getrokken en zijn er mee gestopt.

Op een andere plaats in het park hing nog steeds een afgebroken top van een dode boom gevaarlijk op 6 meter hoogte in een andere boom. Er was niet bij te komen om die te verwijderen. Daarom bedachten ze om de dode boom met de treklier in de richting van die afgebroken top te trekken en de boom in te zagen zodra de boom onder spanning stond. Dat lukte precies zoals ze gepland hadden, de boom kwam neer en nam de afgebroken top mee.

Zo was er een gevaarlijke situatie opgelost. Onze bezoekers moeten ook veilig in het park kunnen rondlopen om van al het moois te genieten. En dat is er nu. Langs het bospad zijn de Boshyacinten volop aan het bloeien op de plaats waar Tryntsje al het Braam heeft verwijderd. Het is een prachtig gezicht.



DE BOSHYACINT KRIJGT VEEL AANDACHT IN DIT NUMMER
OMDAT DEZE BLOEM HET PARK ZO VROLIJK KLEURT

Tekst: Joop Neefs
Layout en foto's: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

